

20 JUNI 1945

# CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND

IN HET BEVRIJDE NEDERLANDSCHE GEBIED.

Letter: R/S  
Nr.: 833  
Onderwerp: Rapport D.B.C.N.V.

EINDHOVEN, 4 Mei 1945  
HENDRIK CASIMIRSTRAAT 23

Antw. op schr.:

Ontvangen:

Aan het Dagelijksch Bestuur van  
het Christelijk Nationaal Vakverbond.

U T R E C H T .

Waarde Vrienden,

Het is zóór twijfelachtig of ik direct na de bevrijding van Holland in Utrecht kan komen, teneinde U rapport uit te brengen over den stand der Christelijke vakbeweging in het Zuiden des lands. Ik kan wel onmiddellijk naar Utrecht gaan, doch dan zal ik me moeten laten militariseeren en ik weet niet of dat wel gewenscht is. Zekerheidshalve maak ik daarom maar een schriftelijk rapport in de hoop, dat dit schrijven U bereikt en dat U nog de geestelijke en lichamelijke kracht zult bezitten om er van kennis te nemen.

Zooals U weet, ben ik mede op verzoek en in verband met persoonlijke omstandigheden (mijn vrouw liet ik 3 September 1944 in Bergeyk achter) op 14 December 1944 uit Utrecht vertrokken, zulks in de hoop, dat ik vóór Kerstmis in bevrijd gebied zou zijn. Die hoop is evenwel niet in vervulling gegaan. Ik moest twee rivieren oversteken. De eerste overtocht vond plaats in den vroegen ochtend van 20 December 1944. Mij was toegezegd, dat de tweede overtocht zou geschieden in den nacht van 20 op 21 December 1944; allerlei omstandigheden waren echter oorzaak, dat deze tocht telkenmale moest worden uitgesteld. De eene week na de andere verstreek! Wel had ik gelegenheid om op verschillende plaatsen in het toen nog bezette gebied (Gorinchem, Werkendam, Sleetwijk en Alblasserwaard) met vrienden der beweging te vergaderen, doch het eigenlijke doel der reis bereikte ik niet. Het werd me langzamerhand duidelijk, dat ik er langs de voorgestelde route niet zou komen en heb toen een anderweg gevolgd.

Met vriend Stapelkamp had ik eind Januari nog contact. Ik ontving van hem nl. nog een brief dd. 29 Januari 1945, waarin allerlei mededeelingen over den toenmaligen stand van diverse besprekingen waren vervat.

In den nacht van 9 op 10 Februari 1945 arriveerde ik om 23.45 uur in bevrijd gebied.

M'n verdere persoonlijke ervaringen laat ik nu maar rusten. Slechts zij vermeld, dat ik niet geïnterneerd werd, doch onmiddellijk in vrijheid gesteld en dat Zaterdagavond 10 Februari om 8 à 9 uur de ontmoeting met mijn vrouw plaats had, twee uur na de geboorte van mijn tweeden zoon!

Reeds op Zondag 11 Februari had ik een onderhoud met vriend M. Nagtzaam te 's-Hertogenbosch, bestuurder van den Ned. R. K. Landarbeidersbond "St. Deusedit", die mij verschillende mededeelingen deed over den stand der vakbeweging in bevrijd gebied.