

VAKBEWEGINGSORGANISATIE

Als de bestuurders weigeren om de N.S.B. verklaring te tekenen...

Het schynt nu wel vast te staan, dat aangenomen van de bestuurders der N.V.V.-organisaties verlangd zal worden, dat zy een sympathieverklaring ten eerbichte van de N.S.B. ondertekenen. In welke vorm deze verklaring zal worden verlangd, staat nog niet vast. Dat houdt te melyk verband met andere mogelijkheden, die op komst schynen te zyn. De Duitsers zyn tot de conclusie gekomen, dat zy op de manier die zy tot dusverre aanwendden, niet voldoende arbeiders naar Duitsland krygen en zy wyten dat voor een deel aan de geringe medewerking van de autoriteiten. Zy willen nu hardere middelen gaan toepassen en die middelen zouden moeten worden uitgevoerd door den landverrader Mussert. Daartoe zouden zy Mussert aan het hoofd van het administratieve bewind stellen - natuurlijk om uit te weren, wat de Duitsers bevelen. Zo zyn althans de plannen, waarover thans nog gesproken wordt. Er is nog enige aarzeling, omdat men zich afvraagt, of men niet nog meer last met het Nederlandse volk krygt dan tot dusverre, indien men den landverrader aan het bewind brengt. De algemene staking van Amsterdam ligt den Maffen nog als lood op de maag. Als Mussert inderdaad aan het bewind mocht komen, dan zullen de bestuurders een loyaliteitsverklaring tegenover zyn bewind moeten afleggen. In het andere geval zouden zy op de een of andere wyze voor de N.S.B. moeten kiezen. Het komt natuurlijk allebei op hetzelfde neer.

De vraag, die nu by vielen opkomt, is: zullen de bestuurders aan die eis voldoen? Wy nemen te kunnen aannemen, dat een belangrijk deel der bestuurders het afleggen van de verklaring zal weigeren. Woudenberg, de ketbaas van Mussert, geloof echter reeds over voldoende N.S.B.-plaatsvervaarders te kunnen beschikken om hun plaatsen in te nemen. Bovendien zal dit een schone gelegenheid vormen om de "reorganisatie" van het N.V.V., waarbij tot dusverre de hoofdbesturen als versiersels bleven bestaan en de afdelingen hun bevelen van Woudenberg door middel van de "districtsleiders" ontvangen, in haar geheel door te voeren.

De tweede vraag die hierby gesteld moet worden, is: betekent een eventuele weigering van de bestuurders, dat tot op dat oogenblik alles in orde is in het N.V.V. en dat pas na het heengaan der bestuurders het N.V.V. een nationaalsocialistische organisatie is geworden.

Natuurlijk niet. Het betekent alleen, dat die bestuurders terugschrikken voor de openlyk beslissende stap, voor het voor zichzelf en voor de arbeiders openlyk erkennen: wy zyn in een afgrond geraakt. In de practyk verandert er niets door in het N.V.V. Dit lichaam wordt in nationaalsocialistische richting geleid - voor en na het afleggen van de verklaring. De bestuurders werken daaraan mee, met of zonder verklaring! Met of zonder gewetenswroeging, met of zonder er met hart en ziel by te zyn: zy werken aan de nazificering van de Nederlandse arbeidersklasse, ook nu, en zy doen dit al sinds het oogenblik, waarop de gladder N.S.B.-er met het soetsappige gezelt Woudenberg, op de stoel van Evert Kupers is gaan zitten.

Er zyn er, die werkelyk in den beginne hebben gemeend, te moeten blyven, omdat het beter was, dat zy de functies waarna men dan dat een N.S.B.-er het zou doen. Dat excuus geldt echter

reeds lang niet meer. Iedereen, en stellig een bestuurder, van wie immers een breder, dieper inzicht, geest mag worden dan van een gewoon lid, heeft al maandenlang kunnen constateren, dat alle daden en alle publicaties van het N.V.V. er op gericht zijn om N.S.B.-propaganda te maken en de Nederlandse economie te vervormen tot de helse "nieuwe orde" van den vyand. En alles wat de bestuurders deden, alles wat er toe medewerkte om de arbeiders by dit nazi-instrument, het nazi-N.V.V., te houden, dat allemaal was dienst voor den vyand! die er op uit is om de zielen en de gedachten van de Nederlandse arbeidersklasse te verpesten voor zyn eigen doel.

En nu tenslotte :

Als de bestuurders weigeren om de verklaring te tekenen en zich richten zich daarby niet demonstratief tot de Nederlandse arbeiders met de mededeling, dat zy uit onjuist doch goed bedoeld inzicht, onder dwang of om welke reden dan ook de arbeiders tot dusverre niet hebben ingelicht over de ware toestand in het N.V.V.... dan beschuldigen wy hierby reeds by voorbaat

..... dan laten zy de arbeiders voor de tweede keer in de steek. Dan laden zy een tweede schuld op zich, die nimmer geheel te delgen zal zyn!

HET BESTUUR VAN "MERCURIUS" HEeft BEDANKT !

Naar wy vernemen hebben de bestuurders van de Handels- en Kantoorbediendenbond allen tezamen hun ontslag by het N.V.V. ingediend. De reden is, dat het bestuur van Woudenberg de aanwyzing kreeg, dat het zich niet meer mocht bezig houden met de belangen, de arbeidsvoorwaarden en de werklozenuitkeringen van de joodse leden.

Het doet ons genoegen te constateren, dat de emmer toch eens vol is en overloopt. Er zyn in de afgelopen anderhalf jaar minstens een dozyn ogenblikken geweest, waarop dit bestuur een ontslagbesluit had kunnen nemen, doch klampt kerkelyk heeft men dit telkens om een op dat ogenblik schynbaar geldige reden niet gedaan. Wy hebben al die tyd gezegd: voor eerlyke kerels is het toch niet vol te houden en je sult hoe langer hoe dieper de put in. Totdat je er niet meer uit kunt. Eindelyk heeft men dan nu toch het goede besluit genomen en wy zullen er nu midden in de stryd, niet lang over nakaarten. Zy hebben ontslag genomen, want wy aan, omdat het zelfs lankmoedige bestuurders te barbaer.

ENKELE LIDEN EN GETALLEN

Uit de ledenlijst van het N.V.V., die ons ter beschikking staan en waaruit blykt, dat reeds meer dan 50 procent van de georganiseerde Nederlandse arbeiders voor het lidmaatschap van hun vroegere organisatie hebben bedankt, vermelden wy hierby een tweetaal organisaties.

Handels- en kantoorbedienden

Voor 10 Mei 1940 waren er georganiseerd 53.340

Op 1 Januari 1941 bleef de N.V.V.-bond nog 22.868

Er hadden dus als lid bedankt..... 30.472

Metaalbewerkers

Voor 10 Mei 1940 waren er georganiseerd 95.439

Georganiseerd einde 1941 36.503

Er hadden dus als lid bedankt..... 58.936

Collega,

De slag is gevallen.

Met ingang van 1 Mei a.s. wordt het NVV omgeschakeld in "Nederlands Arbeidsfront"

In verband met door het NVV te verwachten moeilijkheden heeft de leider van het NVV district Amsterdam [...]SMA met de Duitse heer RODRIGRO (beauftragte voor de stad Amsterdam) de vakbondskantoren afgereisd om bestuurders en personen te toetsen hoe het overéén en ander denkt.

Verzocht werd zich uit te spreken of men bereid is ook na 1 Mei door te werken voor het nieuwe Arbeidsfront. Er moest rekening mede worden gehouden dat niet geeist zal worden dat men lid van de NSB wordt doch men zal met zijn volle overtuiging zich voor het Arbeidsfront moeten geven.

Het resultaat van deze ondervragingen is geweest dat het [overgrote?] deel van de bestuurders en personeelsleden hun functies ter beschikking heeft gesteld. We hoorden reeds van bonden waar [...] personen er voor bedankten voor de nieuwste vinding van de [...] te gaan werken. Ook de meeste bestuurders vinden het nu [wel?]tijd om te gaan.

Bestuurders en personen moeten hun werkzaamheden voortzetten tot dat plaatsvervangers zijn aangewezen,

En thans Gij!

Wordt het geen tijd dat U Uw lidmaatschap eindigt? Reeds meer dan 2/3 van de oude moderne vakbewegings leden keerden hun organisatie de rug toe, doch U hield nog steeds stand.

Zorgt voor een klinkend antwoord. BEDANK ALS LID!

ZEGT het VOORT!

Zorgt er echter voor dat dit niet in handen komt van zevenstuiversmannen.

Amsterdam, April 1942.

(overgenomen van bouwvallig origineel.)

G.R. van der Ham

C.C. Berg.

18-7-1979.

INT. INSTITUUT
SOC. GESCHIEDENIS
AMSTERDAM